

Groote ervarenheid is de kroon der ouderlingen  
en de vrees des Heeren is hun roem.



## Ter Zaliger Gedachtenis

van

# Petrus VAN WAEYENBERGHE

geboren te Elst, den 17 Februari 1838

en godvruchtig overleden te Erwetegem, den  
20 Februari 1922

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van den *H. Franciscus-Xaverius*.



Hij heeft eenen hoogen ouderdom bereikt. Dit lang leven was voor hem op het einde met vele ellenden doormengd, doch met kristene gelatenheid verdragen.

Mijne dagen zijn als eene schaduw verdwenen en mijne beenderen gelijk brandhout verdord. O dood! uw vonnis verheugd den mensch wien de krachten begeben en die van ouderdom vervalt,

Lieve Zuster en Bloedverwanten, gij weet hoe ik altijd in uw midden geweest ben, mijne voeten hebben den rechten weg bewandeld van mijne jongheid af.

O Maria, dagelijks las ik met een kinderlijk betrouwen den H. Rozenkrans, wees nu voor mij de deur des Hemels.

Bemide *Bloedverwanten*, leeft in vrede, weest godvruchtig en onberispelijk en gij zult gezegend worden.

*Goede Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.*

*300 d. afl.*

**R. I. P.**

---

Uitg. ROUCKHOUT, Erwetegem