

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



EID TOT ZIELERUST

van Mijnheer

Polydoor VAN WAeyENBERGE

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN DE KERKHOVE

geboren te Velzeke-Ruddershove, den 20 Mei 1877

en godvruchtig overleden te Zottegem,

den 22 Juni 1947,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Een schoone roem en eerlijke verdiensten bij den hemelschen Vader zullen zij verwerven, die de opvoeding van hun gezin behartigd hebben.

Gelukkig de mensch die niet luistert naar den raad der goddeloozen, aan hem zal God al de gunsten verleen en die een zalig einde bereiden en de Heer zal hem bijstaan opdat hij niet wankele in den strijd

De Almachtige heeft het leven der menschen met krankheden vervuld opdat wij niet aan het aardsche zouden verkleefd geraken, onze hoop op Hem zouden stellen en ons verlangen naar den hemel zouden richten.

De beste bereiding tot de dood bestaat in eene volmaakte overgave aan den wil des Heeren. (H. Vinc)

Bemide echtgenoote, ik dank u om de zorgen waarmede gij mij gedurig hebt omringd: wees niet ontroostbaar bij mijn heengaan, eens vinden wij elkander voor eeuwig terug.

Duurbare kinderen, gedenkt wat ik voor u heb gedaan, blijft dankbaar door uwe gebeden, bemint elkander en weest altijd uwe moeder genegen, dan zal ook de Heer u alle goed vergelden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem.