

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Rosalie Van Waeyenberge

weduwe van Mijnheer

CHARLES-LOUIS GOSSEYE

Lid der Derde Orde van den H. Franciscus.

Geboren te Nederbrakel den 9 Januari 1858,
en aldaar godvruchtig overleden den 12 Juli 1937.
Versterkt door de H. H. Sakramenten.

De ouderdom bereikt op den weg der rechtvaardigheid is een kroon van waardigheid.

Spreuken XVI. 30.

Hoe zoet is het te sterven voor deze, die wel geleefd heeft. De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust; zijn dood is slechts de overgang van het tegenwoordige tot het eeuwig leven. H. Aug. — H. Bern.

Zij was een godvruchtige en teerhartige moeder; zij heeft de wegen van haar huis bewaakt en haar brood in ledigheid niet geëten. Spreuken XXXI. 27.

Haar hart was het middenpunt van haar familie; zij beminde, troostte en stichtte haar kinderen als de teederste der moeders, en werd ook van hen bemind en gezegend.

Card. de Cheverus.

O Maria, ik heb mijn betrouwen op U gesteld; beveel mij aan uw Zoon, Jezus-Christus. H. Bern.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, troost u; in den Hemel zien wij malkander weder. Hebt dank voor uw getrouwe zorgen; bidt voor mij. Blijft onder elkander vereenigd, dient God getrouwlijk en leeft zoo dat gij de dood nooit hoeft te vreezen, wanneer zij ook u overkome

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. aflat.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.