

† BID VOOR DE ZIEL VAN

Juffrouw CELINA ELISA VAN WALLEGHEM

Dochter van Wijlen

Heer HENRI en Vrouw NATHALIE LAMBRECHT

geboren te Schuyfferskapelle den 23 Februari 1885
en haastig overleden te Keiem den 22 Augustus 1934

Zij was Bestuurslid van de Congregatie en de Boerinnengilde, lid van
de Broederschappen van 't H. Hert en de H. Barbara.

In 't midden harer deugden daalt zij ten grave neder!
Helaas, wat is het leven van den mensch? - Een rook
die opkomt en spoedig verdwijnt. En 't einde van den
mensch, wie weet er iets van? — Men verwacht zich
aan kermisvreugde, en vóór de kermis heeft de dood
ons neergeveld. — Zalig hij die altijd het uur van zijne
dood voor oogen heeft en zich alle dagen tot het ster-
ven voorbereidt.

Zóó was de dierbare overledene die wij betreuren; zij
was nauwkeurig in den dienst van God en het onder-
houden van zijne geboden; zij vond haar genoegen in
den tempel des Heeren; zij had een groote devotie
tot Jezus H. Hert en tot de H. Communie; een vurige
eeredienst om Maria, wier getrouwe Congreganiste zij
was. Maria komt hare stervende kinders te gemoet en
leidt ze naar den Hemel.

Goedhartig was zij en bezorgd in het huishouden; in
welke eenzaamheid laat ons het afsterven van een zoo
verkleefde zuster. Indien wij tranen storten is het niet
omdat wij haar lot beweenswaardig achten, maar wel
omdat zij ons ontrukkt is.

Beminde Broeders, spoedig moest ik u verlaten,
maar mijn hert blijft bij u en u zal ik voort beminnen —
Gedenkt ook veel mijne ziel in gebeden en Missen —

Lieve Medecongreganisten, ik reken op uwe Sacrifi-
ciën en H. Communiën —

Tot wederziens hierboven in den schoonen Hemel!

Bid de akten van Geloof, Hoop en Liefde voor de
duurbare overledene (7j. en 7m. 40 d, aflaat)

Druk. Vanblaere-Decaestecker, Diksmuide.