

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven !



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

**Jan-Baptist VAN WAMBEKE**

echtgenoot van Mevrouw

**Irma VAN DEN DRIESSCHE**

Lid van de drie Pauselijke Missiewerken  
en 't genootschap H. Franciscus-Xav.

geboren te Elst den 3 April 1857  
en godvruchtig overleden te Segelsem  
den. 21 September 1934

versterkt door de H. H. Sakramenten

De betreurde afgestorvene heeft uitgemunt door zijn werkzaamheid en bezorgdheid. Het geluk van zijn duurzame echtgenoot en kinderen lag hem hoogst ter harte. Hij was een voorbeeldige christen man van vast geloof, een ware echtgenoot en een oprecht goede vader.

De laatste jaren van zijn leven waren een aanschakeling van kwellingen en beproevingen. Met een goed hert aanvaardde hij al wat hem overkwam ; hij wilde met en voor Jesus lijden, om eens met hem te mogen heerschen. Tot het einde toe heeft hij de kwalen met verdueligheid verdragen, en nu, wij mogen het met gerustheid verhoopen, heeft hij den loon na zijn lijden ontvangen.

Zoals goud en zilver door het vuur, zoo worden de lievelingen Gods beproefd door het lijden.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, die mij met zooveel geduld en liefde hebt verzorgd in mijne ellendige ziekte, U dank ik voor uwe genegenheid, ik zal u daarboven blijven beminnen totdat wij allen vereenigd zijn in de gelukkige eeuwigheid. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Jesus, Maria, Jozef.

7 jaar & 7 quadr.

S.Maria-Hoorebeke, druk. DE CLIPPELE