

Hij is niet meer die brave jongeling, de vreemde zijner ouders, de leider zijner broeders en zusters, het voorbeeld der jeugd.

Harde slag! Maar als vrome christenen onderwerpen wij ons aan Gods wil.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Jeroom VAN WAMBEKE

WACHTMEESTER BIJ DE VESTINGARTILLERIE

geboren te Ste Maria-Hoorebeke den 29 December 1891 en aan eene pijnlijke ziekte bezweken in 't hospitaal van 's Hertogenbosch na drij jaren interneering, den 1 Juli 1917.

Groot zullen de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner Kinderen ieverig zullen verzorgd hebben. Kinderen zijn een erfdeel des Heeren, gelukkige ouders die ze ongeschonden aan den Heer mogen teruggeven. H. Hieramynius.

Ons is uw verlies groot, groot zal zijn uwe beëloofing voor zulk een offer.

Herinnert u, broeders en zusters, de zachtmoedigheid, de godvruchtigheid, de werkzaamheid, de gehoorzaamheid van uwen broeder JEROOM, en volgt zijn voorbeeld na.

En gij jongelingen vergeet het niet, dat hij zoo uit het leven is gescheiden, aan u allen de geheugenis zijner dood, tot een voorbeeld van dengend en kloekmoedigheid nalatende. II. Math.

O Maria altijd heeft hij getoond dat hij uw kind was, toon dat gij zijne Moeder zijt.

Vriend Jeroom, dat de engelen u geleiden in het Paradijs, dat bij uwe aankomst de martelaren u ontvangen, en u brengen in de H. Stad... Heden zij uwe plaats in vrede en uwe woonst in het heilig Sion. Rit. Rom.

De akten voor den duurbaren overledene.