

Schenk, o Heer, de rust aan wie strijdende viel.
De schoonste van al is de martelaarsziel.

†

**Geboren te Zottegem, den 17 April 1921, en
als een dappere strijder gevallen te Velzeke,
op 13 Oogst 1944.**

De oogen van den jongen held schouwden de blauwe verten van het vaderland, dat straks bevrijd zou worden. Zijn offergeest was zoo groot, dat geen moeite of gevaar hem kon weerhouden. Helaas, den vrede mocht hij niet meer zien, maar over zijn ziel licht de schoone vredeglans van het hoogste offer voor Koning, Land en Volk.

Edele jongen, met diepen eerbied buigen wij over U, en bidden God dat Hij uw schoon offer doe gedijen.

Dierbare Ouders en Pleegouders, uw offer is groot ge hebt uw kind geschonken aan uw vaderland. Hoe groot uw pijn ook moge wesen, neemt het aan met christene onderwerping en zoekt sterkte in uw rotsvast geloof. Ik dank U kinderlijk voor de schoone christelijke opvoeding die ge mij geschonken hebt.

Liefste Broertje en Zusje, vult gij door uw liefde en kinderlijke trouw de leemte, die mijn heengaan in den familiekring gelaten heeft.

Dierbare verloofde, we droomden van 'n schoone toekomst in trouwe liefde; die liefdeband is sterker dan ooit en uit zich uit in wederzijdsch gebed.

Wearde Strijdmakers, blijft steeds trouw aan onze leuze: « Voor God en Vaderland ».

Dierbare sportvrienden, en gij allen die mijn vrienden zijt, vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Jozef, patroon van België, bescherm ons.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.