

Gelijk het den Heer belijfd heeft, zoo is het geschied: dat de naam des Heeren gezegend zij. Job, 1.



Bid voor de Ziel

van

**ZUSTER ESTHER,**

in de wereld

Hortense Van Wassenhove,

*geboren te Meire den 31 December 1857,  
in het klooster getreden der Zusters Josephinen te  
Wynkel, den 4 Mei 1882, gekleed den 14 Juli 1882,  
geprofest den 6 Augustus 1883,  
godvruchtig overleden den 18 Februari 1924,  
versterkt door de HH. Sakramenten.*

God mengt dikwijls met bitterheid het geluk dezer aarde opdat wij den Hemel zouden aanschouwen waar het welzijn nooit eindigt.

Indien iemand mijn volgeling wil zijn, hij verloochen zich zelve, en neme zijn kruis op en volge mij. Matth. xv.

O Maria, aan U heb ik mij van mijne kindsheid af toegewijd. Hierom hebt gij mij de groote gunst bekomen welke ik altijd betracht heb: de laatste HH. Sakramenten te mogen ontvangen, en onder 't aanroepen van uwen H. Naam te mogen sterven.

Duurbare Oversten en medezusters gedenkt u mijner in uwe gebeden. Wat ik niet kon doen voor u op aarde, zal ik aan God vragen in den Hemel.

JESUS, MARIA, JOSEPH,

ik geef u mijn hart, mijn geest en mijn leven.

100 dag. afl.

R. I. P.