

Laten wij veel bidden voor de arme overledenen. De goede God zal ons honderdvoudig wedergeven, wat wij voor hen zullen gedaan hebben.

Z. PASTOOR VAN ARS.

## BID VOOR † DE ZIEL

van

# Maria-Rosalia-Irma VAN WELDEN,

Echtgenoot van

## EDMOND COLPAERT,

geboren te Petegem den 12 Juni 1878 en overleden te Audenaerde, den 20 Juni 1921, versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied. Dat de naam des Heeren gezegend zij.

Zij was eene goede moeder. Hare kinderen waren het voorwerp van hare gedurige zorgen; ze opvoeden in de deugd, ze gelukkig zien, was haar eenig doelwit en verlangen.

Ik heb ellendige dagen en droevige nachten geteld; waarom is mijne pijn langdurig geweest, waarom zonder hulp, zonder genezing? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen Heiligen wil.

JOB. VII.

Bemide ECHTGENOOT, vaarwel, want onze scheiding zal maar van korten duur zijn. Welhaast zullen wij vereenigd zijn in den Hemel. — Lieve KINDEREN, eert uwen vader uit geheel uw hart en ondersteunt hem uw leven lang; bemint elkander met broederlijke liefde, leeft altoos in vrede en doet zorgvuldig hetgene God behaagt.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(900 dagen afl.)

Bid de akten voor de duurzame overledene.

Drukk. A. Goethals, Audenaerde.