

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

BID VOOR \dagger DE ZIEL

van Mijnheer

Adolf Van Wesepoel

Weduwnaar van Dame

Katharina Huybens

Geboren te Wichelen, den 24 Juni 1850, en godvruchtig overleden te Schoonaarde, 24 Mei 1921.

De afgestorvene was lid van den gemeenteraad, oud-lid van den armraad, eereid van St. Vincentius-à-Paulo en lid van den bond van het H. Hert.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Nu dat zijne schoone ziel van het lichaam gescheiden is, door het sterven, ligt alles stil: de oogen, die ons zoo minnelijk aanstaarden, lichten niet meer; - de mond, die ons zulke onwaardeerbare, wijze woorden sprak, zwijgt thans; - de lippen waarop een zoo lievelijke lach zweefde, staan stijf; - en dat hart, dat zijne kinderen zoo teer beminde en zoo dikwijs van ware en oprechte liefde en genegenheid klopte, slaat niet meer; - de handen en voeten, zinnebeeld van zijne grenzelooze bezorgdheid om ons welzijn, ons hooger welzijn, liggen nu roerloos en onbewegelijk.

Vader is dood, zachtjes en gelaten stierf hij en verliet hij ons, weenend bij zijn sterfbed.

Toch getroosten wij ons: een zalig en een gelukkig leven heeft hij begonnen: hij stierf de dood der rechtvaardigen.

Deze gedachtenis van dien braven, nederigen man zal in eer blijven bij al wie hem kende. Zijne behulpzame nederigheid verwierf hem vele vrienden, meest nog onder het nederige, kleine volk, met wien hij gaarne leefde en sprak en het welk in hem een weldoener en een wijzen man mocht vinden.

Voor ons, overblijvenden, zal het een aangename verplichting zijn, te bidden voor zijne zielerust. De Heer beloone hem, voor zijn rechtschapen, een vondig en oprecht christelijk leven.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. afl.)