

Gelukkig deze die in den Heer sterven ; zij verlaten de
ellenden en den arbeid om eene eeuwige vreugde te genieten.
(Aroc. 44.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

HONORÉ VAN WETTER

Lid van het

Broederschap van O. L. V. van Halle

geboren te Audenaarde den 26 Augusti 1859
en er godvruchtig overleden den 28 Februari 1929,

VERSTERKT DOOR

AL DE RECHTEN ONZER MOEDER DE H. KERK.



Hij was een mensch zonder geveinsdheid, rechtveerdig en godvreezend van zijne teedere jaren af. Hij was een oprechte kristen, die God en zijne H. Kerk beminde ; standvastig in zijn geloof, was er niets bekwaam hem af te keeren van den Godsdienst, dien hij niet alleen inwendig, maar ook uitwendig beoefende.

Hij was van iedereen bemind en geacht en deed niemand eenig hinder. Zijne godsdienstige handelwijze maakte hem weldadig en minzaam, daarom zal zijne gedachtenis bij de menschen in zegen blijven.

Beziel met eene buitengewone stiptheid, zorgvuldigheid en bekommernis in zijne taak tot het laatste oogenblik ; overtuigd dat God ons den arbeid als een plicht heeft opgelegd, heeft hij zijnen levensloop door het werk geheiligd. Met de grootste verduldigheid en de volmaakste overgave aan den Wil van God, verdroeg hij de zware pijnen zijns einde, die zijn sterk gestel moest ondermijnen.

VAARTWEL MIJNEN LIEVEN BROEDER, BLOEDVERWANTEN EN VRIENDEN, ik heb betrouwen in U, de gedachtenis uwer liefderijke zorgen draag ik mede in den hemel.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht.
300 d. aft

R. I. P.

Audenaarde — druk W° R. Bevernaege.