

Een geregeld leven geeft vrede aan ziel en lichaam.

H. BERNARDUS.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

Mevrouw LEONIE VAN WETTER

WEDUWE VAN

Mijnheer AUGUST VAN DAMME

geboren te Audenaarde den 2 Februari 1853
en aldaar zeer godvruchtig overleden den 3-September 1928

*versterkt door de Heilige Sacramenten
der Stervenden.*



Heer, voor ons geluk was zij ons door U gegeven, en lange jaren hebben wij haar mogen bewaren. Nu Gij haar van ons terug geëischt hebt, zullen wij niet klagen, maar toch is ons hert benepen van droefheid en gebroken.

De duurzame afgestorvene, is waardig eeuwig te leven in het geheugen der menschen. In de vrees des Heeren opgevoed, was zij een vrome christene in de echte zin des woords, getrouw aan plicht en deugd en bewandelde zij al de dagen haars levens de weg der gerechtigheden.

Altijd verkleefd, opgeruimd, hebben wij gezien, hoe zij haar zelve vergat, om uitsluitelijk te denken aan de haren.

Godvruchtige, voorbeeldige echtgenoot, zorgvuldige moeder heeft zij zeer nauwkeurig de wegen van haar huisgezin bewaakt en haar brood in ledigheid niet geëeten.

MIJNE LIEVE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, gij weet hoe teeder ik U lief had, dat ik U niets geweigerd heb wat U dienstig kon wezen, nu verzoek ik U nogmaals, vergeet de goede lessen en de laatste vermaningen uwer moeder niet, bewandelt den weg der deugd, bemint en troost elkander, blijft vereenigd van hart en geest en onderlinge liefde en toont door uwe gebeden dat gij mij altijd bemind hebt. — Vergeet ook uwen Vader niet.

Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust. 300 dagen afl.

R. I. P.

Audenaarde — Druk. Wed. Bevernaege-Vindevogel.