

Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.
Matth. 6. 20.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Omer VAN WIELENDAELE

Zoon van wijlen

Mijnheer Jan-Baptist en van Mevrouw Rosalie
VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel, den 6 Januari 1890 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 October 1924.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Lid van den Bond van het H. Hart van het genootschap
van den H. Francois-Xaverius en van de H. Barbara.

Van zijne kindsheid af heeft hij gewandeld op de
wegen des Heeren, zijne geboden onderhouden en
van ganscher harte Hem zoeken te behagen.

Met diepe onderwerping aan Gods wil verdroeg
hij al de beproevingen welke God hem overzond,
wel wetende dat degenen die met Christus lijden,
zich met Hem zullen verheugen. Prov. VIII. 17.

Hij zag het einde van dit vergankelijk leven nade-
ren met eene kalme die voor de stervenden de
kostelijkste gratie is, en voor de overlevenden de
zoetste vertroosting.

De deur des Hemels staat open voor dezen die
gedurende hun leven hunne godvruchtigheid en
hun betrouwen gesteld hebben in de H.H. Harten
van Jezus en Maria.

Bemide Moeder, Broeders, Zusters en Bloedver-
wanten hebt dank voor uwe liefderijke zorgen binst
mijne ziekte, weest niet bedroefd omdat ik van U
gescheiden ben, maar vertroost U door de zoete
hoop der verrijzenis, wij zullen malkander weder-
zien in den Hemel. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Suriaacourt-Blommaert