

De ouderdom is eene eerekroon die op den weg der
gerechtigheid gevonden wordt. Pr. 16, 31.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALIA VAN WIELENDAELE

Weduwe van wijlen Mijnheer

KAREL-LODEWIJK MEULYZER

geboren te Sinte-Maria-Audenhove

den 23 Juli 1831 en overleden te Sint-Martens-Lierde
den 30 Juni 1914.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Ik heb rond mij gezien en geene hulpmiddelen ge-
vonden. Ik heb gezocht en niemand kon mij helpen.
De dood overmeesterd allen. Isaias.

Zij was eenvoudig en oprecht en vreesde God, zij
vluchtte het kwaad en volherdde in het goed. (Job).
De dag der dood is beter dan die der geboorte (Ecc)
Want de dag der geboorte boeit de vrijheid der ziel,
de dood slaakt die boeien. H. Hieronimus.

Vaartwel teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen,
de onverbiddelijke dood scheidt ons, doch onze lief-
de zal eeuwig duren. Hebt dank voor uwe liefde en
goede zorgen. Hier in den Hemel zal ik met uwen
Vader voor u bidden, vergeet ons ook niet en onder-
houdt steeds den vrede met elkander, want alleen
hij maakt den mensch op de wereld gelukkig.

Bid de akten van Geloof, Hoop en Liefde.
7 j. en 7 quatr. afl.

R.

L.

Ø

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Hoogstraat.