

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen: gelijk het den Heer behaagde is het geschied, zijn H. wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

BID VOOR ✠ DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR VAN WIELENDAALE

zoon van

Mijnheer René en Mevrouw Clémentine DE WOLF

geboren te Nederbrakel den 19 Januari 1915 en godvruchtig overleden te Audenaarde den 24 Novemb. 1932

Versterkt door de H. H Sacramenten der stervenden.

Leerling der Landbouwavondschool

Lid van den Bond van 't Heilig Hart en van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius.

Opgevoed in Christen geest en deugd, was hij hoogst zuiver van hart en medelijdend: een glans van verrukkende reinheid omschitterde zijn gelaat en getuigde van de onschuld zijns levens. Hij had eene vaste overtuiging eene minzame godsvrucht, eene zachte en kalme inborst. Hij was edelmoedig van aard, bezielde met zielenijver en liefde voor de Kerk.

Als een pas ontloken bloem onder de voeten wordt getrappeld, alzoo verschijnt hij en verdwijnt na een oogenblik. De zon des levens is voor hem vroegtijdig weggezonden de hand des doods heeft hem getroffen te midden zijner dagen.

Ik heb op Maria mijn betrouwen gesteld, daarom zal ik niet verloren gaan.

Vertroost U lieve Ouders en broeders, wel is waar ik word u ontnomen in het midden mijner dagen op den stond dat ik u mijne oprechte kinderlijke en broederlijke liefde en erkentelijkheid kon bewijzen, maar verliest gij mij in dit tranendal, zoo word ik uw kostelijk erfdeel in den Hemel dien gij mij hebt leeren beërven bovenal wat wereldsch is. Neen, gij hebt mij niet verloren, maar gij hebt mij wedergegeven aan Dezen die mij u geleend had.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust

(7j. & 7 q. afl.)

Nederbrakel druk, Wed. O. Surdiacourt.