

Uw wil, ô mijn God geschiedde op de aarde als  
in den Hemel. Matlh. VI 10



Ter zalige en roemwaardige gedachtenis  
van Mijnheer

**Alfred Vanwinnendaele,**

**soldaat bij de Artillerie**

*geboren te Everbeke den 31 Mei 1891  
voor het vaderland op het slagveld gesneuveld  
te Andinkerke (prov. W. Vl.)  
begraven den 19 Juli 1915.*

Zijn leven geven voor hen die men bemint is het  
grootste bewijs van liefde. Jean. XII 13

De soldaat die sterft om zijne broeders te red-  
den, om altaaren haard in het vaderland te ver-  
dedigen, voert dit verheven liefdewerk uit, en  
voorzeeker God bekroont zijne dapperheid, en de  
dool kristelijk aanvaard, verzekert zijne ziele  
zaligheid. Card. Mercier

Edelmoedige jongeling, die niet telde dan  
vrienden, uwe gedachtenis zal in onze harten le-  
ven! . . . Gij hebt gestreden voor uwe broeders:  
't is voor ons, voor elk van ons dat gij uw leven  
hebt blootgesteld en zijt gesneuveld!  
Mogen ons aandenken en onze dankbaarheid uwen  
heldenmoed waardig zijn.

Dierbare ouders, hebt moed: God wil het!  
Ik stel mijn betrouwen in den Heer. Weest toch  
niet bedroefd, uit de wonde van het H. Hart van  
Jesus, vloeit de balsem die uw ouderlijk hart  
moet heelen. God versterke en verleene u eenen-  
gelukkigen hoogen ouderdom.

Lieve zusters, weest gij den steun en den troost  
onzer goede ouders en vergeet nooit hunne lessen  
en voorbeelden.

H. Joseph, patroon van België, bid voor ons.

---

Everbeke, druk Arm. Depessemier.