

Een held is hij..., die streed en leed voor God en land,
En viel op 't veld van eer, met 't wapen in de hand!
Hij blijve lang herdacht
Door ons en 't nageslacht!



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN
KAREL-RENÉ VAN WITTENBERGHE

Soldaat bij het 7^e Linie-Regiment,
geboren te Michelbeke, den 13 Mei 1892.

Hij streed laatst tusschen Leuven en Mechelen,
in den slag van Haecut, alwaar hij viel, doodelijk gewond,
den 12 September 1914.

Naar Antwerpen overgebracht, bezweek hij er in 't hospitaal
den volgenden dag, rond 6 ure namiddag, omringd
van den priester en van doktoors, na ontvangen te hebben
met diepe godsvrucht de laatste H. H. Sakramenten.

De storm brak los!... en als dappere krijger, als
ware vlaamsche zoon trok hij moedig te veld, en
offerde zijn bloed op 't altaar van 't lieve vaderland.

Wie gevoelt niet, dat de vaderlandschliefde iets
heiligs is; dat er geen volmaakt kristen gevonden
wordt, die niet tevens een volmaakt vaderlandslie-
vende is. Kard. Mercier.

Jonge held, gij zegeviert hierboven en spant d'on-
sterfelijke kroon der martelaren. — Kan men wel een
heerlijker einde, eene roemrijker dood uitdenken?

Troost u dan, duurzame moeder, gij hebt een kind
opgevoed voor God, Vorst en land, 't is de schoonste
parel aan uwe kroon. Gij Broeders... en vrienden,
stort geen tranen over mij, de Heer ontvangt met
opene armen den kristen soldaat, die sneuvelt voor
het hoog en heilig recht.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.
300 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrake!, JOS. RADYS-GALLE, Drukker.