

Heilig Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.

† BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

ADOLF VANWONTERGHEM

ECHTGENOOT VAN

Mevrouw Maria DEWINDT

geboren te Olsene den 26 Oktober 1859, en godvruchtig overleden te Kuurne, den 21 Januari 1943, voorzien met de H. H. Sakramenten der stervenden.

Met diep geloof heeft hij getrouwelijk in Gods wegen gewandeld. Hij was een verstandig vakman, die den arbeid lief had, rechtschapen en rondborstig, vol bedrijvigheid, hij leefde voor het welzijn van vrouw en kinderen.

Hij vond zijn geluk in de trouwe volbrenging van al zijn plichten; hij was een goede vader en had een gelukkigen ouden dag. Omringd van zijn vrouw, verzorgd met groote liefde en genegenheid door zijn zoon Gustaaf, zijn vrouw en kinderen, in de omgeving van zijn andere kinderen en familie, was hij gelukkig.

Voor twee jaar werd hij stervensziek, nam alles kalm en verstandig op, liet alles in Gods heiligen wil berusten; genas en was voor een tijd opnieuw te midden zijner geliefden. De kwaal hernam, met godsvrucht bereidde hij zich tot het eeuwig leven, hij zou nu vaarwel zeggen aan zijn familie en rusten in den Hemel.

Duurbare. Echtgenoot, samen hebben wij gewerkt, gezorgd, en last en vreugde van 't leven gedragen, onze kinderen goed opgebracht, mijn taak is nu volbracht. Ik verwacht U hierboven.

Beminde Zonen, Dochters, Schoonzonen, en Schoonochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen, door U leef ik voort. God zegene en beware U. Blijft de kroon en troost van uw Moeder. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Duurbare vrienden en geburen, bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid!

.....
Drukkerij C. Corteville-Callens Kuurne