

Kind van Maria, kind van den Hemel. H. Bern.
O Maria, in de uur mijner dood toen mijne lippen
uwen naam niet meer konden aanroepen, sprak mijn
hert nog tot u.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

ANNA VAN WIJMEERSCH

Dochter van wijlen

FRANÇOIS EN URSULA DE CUBBER

Geboren te Segelsem

Den 12 Februari 1899, et godvruchtig overleden

Den 17 November 1913.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij is verdwenen als de bloem des velds die 's morg-
gends ontluikt frisch, toelachend, vol aangename
geuren, en 's avonds haar hoofd buigt en sterft.

H. Greg. Naz.

Een glans van verrukkende reinheid omschitterde
haar gelaat en getuigde van de onschuld haars
levens.

Kardinaal van Cheverus.

Op korten tijd volmaakt, heeft zij eenen langen
levensloop vervuld; want hare ziel was aangenaam
aan God, en daarom heeft God zich gehaast haar uit
het midden der ongerechtigheid te redden.

Boek der Wijshheid IV, 13, 14.

Lieve Moeder, Broeders en Zusters, weent niet
over mij alsof ik dood ware, ik aanschouw nu het-
geen ik vuriglijk begeerd heb, ik bezit nu hetgeen ik
zoo betracht heb, ik ben in den Hemel vereenigd met
Hem dien ik op de aarde uit geheel mijn hert bemind
heb.

Offic. Ste-Agnes.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.