

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



Bid voor de Ziel

van

CAMILLA VAN WYMEERSCH

Echtgenootte van

VICTOR MAES

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Geboren te Opbrakel

Den 23 Juli 1882 en et godvruchtig overleden

Den 14 November 1911.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Als het morgen is denk dat gij den avond niet zult bereiken, en avond geworden belooft u den morgen niet. Th. a kemp.

Hoe ledig is het huis waar moeder verdwenen is !

Te vroeg helaas, heeft de onverbiddelijke dood haar van onder ons weggerukt; zij leefde geheel en gansch voor hare geliefde kinderen; zij werkte en zwoegde om het noodige naar ziel en lichaam te verschaffen; aan degenen die gansch haar geluk uitmaakten. Zij was eene brave vrouw en eene teedere moeder. Waarom liet de Heer haar werk niet voltrekken? Maar morren wij niet, als goede christenen onderwerpen wij ons aan Gods besluiten. De goede God verlaat zijne kinderen niet.

Vaartwel beminde Echtgenoot en geliefde Kinderen, mijne liefde voor u sterft niet, is onze scheiding hard zij zal van korten duur zijn, weldra zullen wij elkander wederzien. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Heer Jesus geef haar de eeuwige rust. 300 dag. afl.

Men leze de akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 jaren en 7 quatr. afl.

R.

I.

Ø.

Nederbrakel Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.