

Die u beminnen O Maria genieten een grooten
vrede in het uur der dood. H. Alph.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

CAROLINE VAN WYMEERSCH

dochter van wijlen

Pieter-August en Anna-Maria Herregods

geboren te Nederbrakel, den 25 Augustus 1859 en
aldaar godvruchtig overleden den 9 April 1930.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

**Zij was bestuurslid der Congregatie van O.L. Vrouw
en der Derde Orde, Lid van het genootschap der
H. Barbara en andere godvruchtige genootschappen**

De betreunde overledene was het christen geloof
en de godsdienst genegen; zij beoefende deze door
een waar christelijk leven, zij was een trouwe
voorbeeldige dienaar van Maria; de goedheid van
haar hert scheen uit in hare liefde tot den naaste;
zij was minzaam en dienstvaardig en vond haar
behagen in ieder een dienst te bewijzen.

Met veel verduidigheid en met volkomene on-
derwerping aan den wil des Heeren heeft zij hare
ziekte verdragen wel wetende dat, indien wij met
Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheer-
lijkt worden.

Zij had een bijzonderen iever voor de kerk die
zij tot in de laatste dagen van haar leven wilde
bezoeken, zij stierf met een kinderlijk vertrouwen
op Maria.

Beminde Broeders en Bloedverwanten met uw
beeld voor de oogen ben ik getroffen; Ik zie U
bedroefd en in rouw doch stelt uw betrouwen op
God en hopen wij op een zalig wederzien hier-
namaals; zeggen wij gelaten « Heer uw wil ge-
schiedt op de aarde als in den Hemel. »

Mijn Jezus barmhertigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert