

Gelukkig zijn zij die in den Heer ontslapen.
Getijden der Overl.



Bidt voor de Ziel

van zaliger

CATHARINA VAN WYMEERSCH

WEDUWE VAN

FREDERIK ASSEZ

geboren te Optrakel en aldaar godvruchtig
in den Heer ontslapen den 5 Maart 1902
in den ouderdom van 81 jaren.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Met een rechtzinnig hert heeft zij in de vrees des
Heeren geleefd en daarom ook is zij in vrede ge-
storven; de rechtvaardige immers sterft gerust,
want een beter leven gaat hij binnen.

Gen. Prov.

Zij is in den Heer ontslapen met eene voorbeel-
delijke onderwerping aan den wil van God, en
met een kinderlijk betrouwen op Maria, hare
goede moeder.

Ook zal haren loon groot zijn, omdat God haar
waardig van Hem gevonden heeft, zij ruste dus in
vrede! zij geniete eeuwiglijk het geluk, welk de
Heer bereid heeft voor dezen die Hem beminnen.

Mijne kinderen, aanhoort nu nog eens de stem
van uwe moeder en bewaart mijne woorden in
uw hert; — schroomt het kwaad en houdt u steeds
aan het goed; — bemint elkander, gelijk ik U
bemind heb — en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Tob. 4, 2. — ad. Rom. 12, — Joan. 13, 34.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest
mijnen toevlucht. (300 dagen afl.)

R.

I.

P.