

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



ZALIG AANDENKEN

van

**Chantal VAN WIJMEERSCH**

teergeliefd dochtertje van

**Mr Albert en Mw Maria BLONDELLE**

geboren te Oprakel, de 13 Januari 1957,  
en aan de liefde harer ouders ontruk  
te Ronse de 1 Januari 1958.



O minzaam kind, zo lief en teder,  
Gij ligt in 't kille grafje neder  
De dood heeft u ter neer geveld  
Ofschoon gij nog geen jaren telt.

Ja, gij zijt ons wreed ontnomen  
Tot uw bestemmingsoord gekomen,  
En neergeknield voor d' Opperheer  
Thans telt Hij een engel meer.

Vader, Moeder wil niet wenen  
Op mijn vers gedolven graf,  
Trok ik vroeg naar Jezus henen  
't Was Jezus die mij U gaf.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt