

Gelooid zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Louis Van Wymeersch

geboren te St. Martens-Lierde, den 26 Juli 1858,
en er godvruchtig overleden den 5 October 1935.
versterkt door de H.H. Sacramenten.

O Heer ! behandel mij volgens uw goeddunken,
en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde,
want het is mij voordeeliger te sterven dan nog
langer te leven. Tob. III, 6)

Ik was verheugd wanneer mij gezegd wierd : wij
zullen het huis des Heeren binnentreden. Ps. 121.

Ik wensch vrij te worden van de banden des
lichaams en met Jesus te zijn. (Phil. I, 23). Gelukkig
oogenblik waarop God ons roept uit de droefheid
tot de vreugde des geestes. (Nav. Christi).

De ware genegenheid voor de overledenen be-
staat in ze eerst te beweenen, en dan voor hunne
eeuwige rust te bidden. (H. Aug.)

Bemide bloedverwanten, onze scheiding zal niet
lang zijn, wij zullen malkander wederzien in den
hemel (H. Aloys.) God roept mij tot Zich, maar
mijne liefde voor u sterft niet : ik zal u beminnen in
den hemel gelijk ik u op aarde bemind heb.

(H. Joan. Berchm.)

Mijn Jesus, barmhartigheid. 100 dagen afl.

R. I. P.