

De verduddige mensch zal zijne pijnen verdragen
tot in den tijd door den Heer bepaald; daarna zal
hij de vreugd bekomen. Eccl.



Ter zaliger Gedachtenis

van

CONSTANCË VAN WYMEERSCH

lid in de Congregatie der 7 Weeën.

Geboren te Nederbrakel den 18 Januari 1862
en godvruchtig overleden
te Michelbeke den 8 Januari 1921.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden



Deze, die zich onder de hand Gods vernederen,
die zijne rechtvaardigheid en barmhartigheid aan-
bidden in de slagen welke hun toegebracht worden,
die de verduddigheid van Jesus en Maria tot
voorbeeld van de hunne doen dienen, deze lijden
als ware christenen.

Zij was eene voorbeeldige dochter, godsdienstig,
getrouwe dienstbode, eenvoudig, rechtzinnig,
vreedzaam, zachtmoedig, verduddig, in één woord
Zij was aangenaam aan God en aan de menschen;
ook hare gedachtenis blijft in het geheugen van
allen die haar gekend hebben.

o Maria, uw naam was mijn roem, uwe voor-
spraak mijne toevlucht, uw bijstand mijn troost,
moge ik thans u eeuwig loven, voor eeuwig dank-
baar zijn.

Beminde Broeders, Bloedverwanten en Vrienden
ik bedank u voor uwe genegenheid, vergeet mij
niet in uwe gebeden. Tot wederziens in den hemel.

Soet Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbr. We O. Van Nieuwenhove & H. Baguet