

Gelooft zij, Jezus-Christus.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**CYRIEL VAN WYMEERSCH**

geboren te Sarlardinge den 10 Februari 1873 en  
overleden in de kliniek te Leuze,  
den 2 Januari 1935.

Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

---

Ongeveinsd en oprecht van hart, kon geen onrecht ooit zijn hart bekoren. - Hij heeft zijn familie geëerd, de paden zijns huizen nagespoord en zich zelve onberispelijk gedragen.

Stil en nederig heeft hij geleefd. Niet de wereld met zijn genoegens mocht zijn hart bekoren, maar den Heer met allen eenvoud des harten dienen, was zijn grootste voldoening.

Hij was een rechtschapen en deugdzaam man. Hij was van God en van de menschen bemind omdat hij een voorbeeld was van alle christelijke deugden en eene diepe godsvrucht.

Beminde broeders, familieleden en vrienden, nu zijt ge bedroefd, maar troost u met mij : ik heb dit tranendal verlaten om 't verblijf van vrede binnen te treden waar we elkander eens zullen weerzien.

Weest mij indachtig en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Jezus, ons toekome uw rijk.

Maria, onze Hoop, ontferm U onzer.

---

Dr. Van de Maele & Zoon, Geeraardsbergen