

Geloofd zij Jezus-Christus!

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELISA VAN WYMEERSCH

weduwe van Mijnheer

REMI DE STAERCKE

geboren te Nederbrakel,
den 28 Februari 1875 en er godvruchtig over-
leden den 6 Februari 1942, versterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.

*Zij was lid van de Derde Orde van den
Heiligen Franciscus van Assisië
en van de Broederschap van de Heilige Barbara*

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleefd heeft... De dood der rechtvaardigen is het einde hunner pijnen, de voltrekking van hunnen zegepraal, de ingang tot het eeuwig leven. (H. Bernardus).

Zalig zijn de dienaars welke de Heer, als Hij komt, wakende vindt. Luc. XII, 37.

Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan den Heer behaagd heeft: dat zijn heilige Naam gebenedijd weze. Job I, 21.

Wie Maria vindt, zal ook het leven en de eeuwige zaligheid vinden bij den Heer.

H. Alph. de L.

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, ik dank U voor de zorgen die gij mij, vooral binst mijn laatste ziekte met zooveel liefde, hebt besteed; God loone het U. Laten wij nu nog vereenigd blijven: ik bid voor U, bidt gij voor mij.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
12 j. afl.

Drukk. Vandendriessche-De Vleeschauwer.