

Waakt, want gij weet noch den dag noch het
uur. Matth. 25.



BID VOOR DE ZIEL
VAN
FLORENT VAN WYMEERSCH
ZOON VAN
RENÉ EN CLEMENCE GOESENS

geboren te Nederbrakel, den 18 April 1918 en aldaar
godvruchtig overleden den 11 October 1928.

Voorzien door de laatste H.H. Sacramenten.



Het leven van den mensch is gelijk eene bloem,
des morgens staat zij frisch en levendig te prijken
in de lentezon, des avonds ligt zij van haren
stengel afgerukt, vertrapt en vertreden.

O Heer, waarom ontruikt Gij ons dit duurbaar
kind? Wij buigen het hoofd en vol eerbied roepen
wij uit: «dat Uw wil geschiede en niet de onze.»

Is de zoon voor mij ondergegaan terwijl het nog
dag was, waarom zou ik mij beklagen over den
korten duur mijns levens, de dood is immers een
overgang van kwade tot betere dagen, het einde
van den arbeid de deur des hemels.

H. Chrijst. H. Bern.

Duurbare Vader en Moeder, dank.... dank voor
de christelijke opvoeding, voor uwe lessen, uwe
goede voorbeelden, uwe waakzaamheid. — Dank
voor uwe liefde en zorgen gedurende mijne ziekte.
Beminde Broeders en Zusters ik ben niet meer,
edoch mijne liefde voor U sterft niet.

Genade, o God, voor al die herten door mijn
sterven voor altijd gebroken.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert