

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



ZALIG AANDENKEN

van

François-Charles VAN WYMEERSCH

zoontje van

René-Albert en Angèle De Ridder

geboren te Nederbrakel den 3 October 1931 en aldaar
aan de liefde zijner ouders ontruikt den 24 April 1932



Lieve François, duurbaar kind.
Waarom laat gij ons in smerte?
Zeg het ons, heeft toch ons herte
U dat niet genoeg bemind?

Ja, gij hebt mij lief gehad,
Beste Ouders, 'k was de vreugde,
Die uw minnend hert verheugde,
'k Was uw heil, ik was uw schat.

Maar het kindje Jezus teër
Riep mij spoedig naar hier boven,
Om met de Engelen God te loven,
Jezus minde mij nog meer.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel