

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf Van Wymeersch

echtgenoot van

Eulalie PIETERS

geboren te Elst den 6 April 1863 en godvruchtig

overleden te Nederbrakel den 6 Oogst 1935

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen hoe droevend zij ons ook voorkomen, omdat Hij oneindig goed en wijs is.

De zoetste troost die men in het graf mede draagt is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des herten en in de oefening der christelijke deugden.

Zijne inborst was rechtschappen en vrede lievend en de goedheid van zijn hart was voorbeeldig; hij werd door iedereen geacht en bemind.

De goede God heeftaan zijn dienaar, de beproevingen niet gespaard: met onderwerping aan Gods wil heeft hij zijne ziekte verdragen tot dat de Heer hem uit de eilenden van dit leven tot zich heeft geroepen.

Duurbare echtgenote en kinderen ik verlaat u doch weest niet ontroostbaar; een dag zal komen dat wij elkander zullen wederzien in den Hemel.

Ik dank u voor de liefde en zorgen die gij dag en nacht mij bewezen hebt. Een laatste gunst vraag ik u "Weest mij indachtig in uwe gebeden."

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 d. afl.)

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel