

Zijn leven was verdeeld tusschen het werk en het gebed

TER ZALIGE † GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

HENRI VAN WYMEERSCH

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

RENILDE DE CUBBER

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

HORTENCE VAN DER BRUGGEN

geboren te Nederbrakel, den 16 Mei 1859 en aldaar
overleden den 3 April 1929.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van alle godvruchtige Genootschappen der Parochie

De duurzame afgestorvene was een ware kristen, een voorbeeldige echtgenoot, een vader naar Gods Hart! Vijand van listen en bedrog, wandelde hij gestadig in de gerechtigheid. Zacht van inborst, gedienschtig voor eenieder, medelijdend voor de armen, onberispelijk in zijnen handel en wandel, verwierf hij de achting en genegenheid van allen die met hem omgingen. In zijne godsvrucht tot het allerheiligste, en de veelvoudige Communiën zocht deze voorbeeldige man de zedelijke kracht die hij noodig had om vlekkeloos Gods wegen te bewandelen; het genootschap der Xaverianen was voor hem het strijdperk waar hij zonder vaar of vrees zijne kristelijke gevoelens zou toonen; en zijne laatste oogenblikken heeft hij gesteld onder de bescherming van den H. Jozef patroon der goede dood. Aan hem mogen de woorden toegepast worden: «Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn geweten, dat ik in eenvoudigheid des herten geleefd heb, den goeden strijd heb gestreden, mijn loopbaan voltrokken, mijn geloof bewaard; met betrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid. — Wie wenscht er niet zooals Hij de eeuwigheid in te gaan na een leven geheel en al doorgebracht in deugden en goede werken.

Bemide Echtgenoot en Kinderen mijne taak is af, ik heb den goeden strijd gestreden en verwacht van God de belooning zijner trouwe dienaars. Weent niet over mijn heengaan maar toont mij uwe blijvende liefde door gebeden en veelvoudige Communiën. Tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.afl.)