

Waakt! want gij weet niet op welk uur uw Meester zal komen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

HENRI VAN WYMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw

LAURA VANACKÈRE

geboren te Nederbrakel,
den 2 Mei 1879, en aldaar godvruchtig overleden
den 8 Augusti 1919.
gezalfd met de H. Olie der Zieken.

—•••—
Niets is zekerder dan de dood: niets zoo onzeker dan het oogenblik op welk zij kan komen. Waakt dan want dag en uur zijn u onbekend. H. Lig.

Niet eene schielijke dood moet men vreezen maar de dood, die en schielijk en zonder voorbereiding is. H. Greg.

Hij was een goede, zachtmoedige en vreedzame man, wederhouden in zijne woorden, recht in zijnen handel, zijne geheugenis zal in zegen blijven bij allen die hem gekend hebben.

Vaarwel, beminde Moeder, mijn schielijk afsterven doet u bitter smart in uwen ouden dag, vaartwel beminde Bloedverwanten en vrienden, mijne loopbaan is voltrokken, ginder boven in den Hemel vinden wij malkander weder om niet meer te scheiden. Intusschen wees mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7q. a,

R. I. P.

.....
Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.