

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS, AMEN.

✠
BID VOOR DE ZIEL

van

Jan-Baptiste Van Wymeersch

weduwnaar van

PAULINA VAN WYMEERSCH

Lid van den H. Franciscus-Xaverius

geboren te Nederbrakel den 25 Decembet 1836

en aldaar godvruchtig

overleden den 6 Februari 1909.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDE.

De pijnlijkheden zijn eene kelk van zegening; waaruit God aan al zijne uitverkorenen te drinken geeft. Daarom heeft hij de pijnen eener langdurige ziekte met kloeken moed en verdueligheid verdragen. H. Al.

Hij klaagde tegen God niet wetende dat de goddelijke goedheid den mensch in dit leven beproeft om hem in het andere te sparen. H. Aug.

O Heer na mijne smerten kwamen uwe vertroosting en mijne ziel verblijden, zoo heb ik alles met vreugd verdregen om uwen wil. H. Math. VI

De goedheid en vreedzame inborst maken den mensch aangenaam en doen hem overal vrienden vinden.

Geliefde Dochter en Zoon ik behoud het geheugen van uwe standvastige verkleefdheid. Heb dank voor uwe genegenheid en zorgen, troost u onzescheiding zal niet langdurig zijn, in den hemel zullen wij malkander wederzien.

GEBED. — Goede Jesus wiens barmhertigheid onneindig is, verleen de eeuwige rust aan de ziel van uwen dienaar Jan-Baptist wij smeeken er u om door de kracht van het duurzaam bloed dat gij voor ons vergoten hebt.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dag. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Druk, Jos. Radys-Galle,