

Al mijn lijden kwam van den Heer. Daarom heb ik gezegd: God, dat uw heilige wil geschiede.  
Math. 26



**Bid voor de Ziel**

VAN

**LEON VAN WYMEERSCH**

echtgenoot van

**SOPHIE DE L'ESCAILLE**

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus Xaverius  
en der Confrerie van de Heilige Barbara

Geboren te Nederbrakel

den 29 Maart 1852, en aldaar overleden den  
8 April 1907.

Versterkt door de *Hll. Sakramenten.*

Ik hoorde eene stem uit den hemel die mij zegde,  
«schrijf» Zalig degenen die in den Heer sterven.

Van nu af zegt de H. Geest, mogen zij van hunnen  
arbeid uitrusten: want hunne goede werken  
zullen hen volgen. Apoc. XIV. 13

Gelukkig de mensch die met verdueligheid de  
kwellingen verdraagt want na de dagen van be-  
proeving zal hij de kroon des levens ontvangen,  
die de Heer belooft heeft aan dezen dien hem be-  
minnen. 1 Jac. V. 12

Vaart wel, mijne duurzame Echtgenoote en gij  
mijne beminde kinderen, Gij zijt mijne vreugde en  
mijnen troost geweest in mijn leven, Gij hebt mijne  
laatste dagen verzacht met eene wonderbare lief-  
de: ik danker U over. Eert uwe moeder, bemint  
elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijnen toevlucht.

R. I. P.

Nederbrakel, J. Radys-Galle Markt