

Hij is als een Engel, zachtzinnig en goed  
En liefd'rijk in leed en in lijden gebleven ;  
Geen lelie is blank als zijn zuiver gemoed,  
Geen lentedag stil als zijn schuldeloos leven.



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN  
**LEON VAN WYMEERSCH**

zoon van

**MIJNHEER HONORÉ VAN WYMEERSCH**  
**EN MEVROUW ALICE VAN DER SCHELDEN**

geboren te St-Maria-Horebeke den 28 Maart 1922  
en godvruchtig overleden te Gent den 3 Mei 1940

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

hij was lid van den Bond van het H. Hart  
en van 't genootschap der H. Barbara

---

Jonge mensen zijn als bloemenknoppen vol beloften,  
de Heer heeft dezen bloemenknop voor zich verkoren en  
in den Hemel zal die openbloeien tot een heerlijke bloem.  
Zoo was Leon: vol van beloften, zacht van gemoed, rijk van  
geest, vroom van leven, stichtend in omgang, een kracht  
als vriend, de trots van zijn ouders en hun beider geluk.

Toen stak de pijn, en de menselijke wetenschap staat  
hier onmachtig en God komt en Hij bemint zijn Jongen die  
hem zoo trouw heeft gediend in blijde liefde, en Hij verlost  
hem van aarde en pijn, en schenkt hem het volle leven in  
eeuwige liefde.

Ach duurzame Vader en lieve Moeder, weent niet om  
mij, mijn lijden is weg maar mijn liefde zij blijft U voor  
immer bij in dank om uw zorgen en ruil voor uw toewij-  
ding. In uwe smart en uw lijden kijkt op naar den Heer,  
bij Hem vinden wij mekaar eens weer. En moest ik God  
oort in iets hebben weerstaan zoo bidt Gij voor mij, mijn  
lieve Vader en Moeder, mijn duurzame familie en vrienden.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.  
7 jaar & 7 quadr. afl.