

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.

Bid voor † de Ziel

van

LEON VAN WYMEERSCH

echtgenoot van

MARIA ROSCAM

geboren te Nederbrakel den 30 Mei 1903, en godvruchtig overleden te Opbrakel, den 1 Oktober 1946, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zalig is de mensch die altijd het uur van zijn dood voor oogen heeft, en zich elken dag bereid houdt om te sterven. Als het morgen is, denkt dat gij niet zeker zijt tot den avond nog te leven. Weest dan altijd bereid !

Gelukkig en wijs is daarom de mensch die leeft gelijk hij weuscht gevonden te worden in den dood.
(Nav. Christi.)

De wereld is een ballingschap, het leven een doortocht, de hemel ons vaderland. De mensch is als een bloem die verslenst en verdort... hij is verdwenen als een schaduw.. Aan het leven van den mensch zijn door God palen gesteld die niemand kan voorbijgaan.

Ik werd ziek en er was niemand die mij helpen kon : de sterkte mijns lichaams verliet mij en al mijn krachten verdwenen.

Uit de diepten van mijn ellenden heb ik tot U geroepen, mijn God ; op U heb ik mijn hoop gesteld daar waar alle hoop op menschen verdween.

Duurbare echtgenoote en lieve kinderen, ik verlaat dit tranendal met een groot verlangen naar een beter leven.

Ik dank U voor uw verkleefdheid en goede zorgen. Ik bid U, verleen mij als laatste gunst de kostbare hulp uwer vurige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust:

(300 d. afl)

De 4 akten,

(12. j. afl)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt