

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

LOUIS VAN WYMEERSCH

zoon van

RENÉ EN CLEMENCE COESENS

geboren te Nederbrakel, den 23 Augustus 1913,
en er godvruchtig overleden den 6 Februari 1942.
Versterkt door de H.H. Sacramenten, der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart
en van het Xaverianengenootschap.

Onmeedoogend heeft een onverbiddelijke ziekte dit jonge leven weggerukt, diepe droefheid brengend in ons hart en bittere tranen in onze oogen. De liefdevolste zorgen waren niet bij machte hem de geneezing te brengen. Hij ontsliep zacht in den Heer en de Goddelijke voorzienigheid, die zoo wonderwel den loop van ons arme aardsche leven schikt en regelt, zal zonder twijfel haren dienaar ontvangen hebben in onuitsprekelijke liefde en eindelooze barmhartigheid. Wij hebben aldus, om ons te troosten over zijn afscheid, de hoop op wat hij geworden is in het eeuwige leven, bij God.

Benieder die hem kende zal van hem de beste herinnering behouden; hij was een voorbeeldige jongeling, eerbiedig voor zijn ouders en zijn oversten, gezellig en altijd opgeruimd, moedig in den arbeid en verduelig in het lijden zoodat nooit een klacht kwam over zijn lippen.

Duurbare Ouders, Broeders en Zusters, die zoo veel voor mij gedaan hebt, pijnlijk valt die vroege scheiding; doch ik zeg U: weest getroost en moedig en hebt betrouwen op God die U zegenen zal terwille van dit zware offer. Een gunst vraag ik u nog: Vergeet mij niet in uw dagelijksche gebeden.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl.)