

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Bid voor de Ziel

VAN MEVROUW

MARIA VAN WYMEERSCH

WEDUWE VAN DEN HEER

PIETER DENIE

geboren te *Nederbrakel*

Den 3 Maart 1842 en er godvruchtig overleden

Den 6 Februari 1906.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was die brave huisvrouw die men zelden vindt, wier waarde onschatbaar is, en wier werken haar genoeg prijzen. Zij was eene christene weduwe, waardig van dezen naam, van het getal dergenen welke God beveelt te eeren. Zij was bovenal eene moeder wier gedachtenis in zegen zal blijven.

Prov. Tim. Mach.

Hare oprechte en grondige godvruchtigheid, haar teerhertig medelijden, met degenen die in druk waren, hare zachte en toegeevende handelwijze jegens allen met wie zij in betrek was, maakten haar beminnelijk aan God en aan de menschen.

Eccl. 45.

Breng wel uwe kinderen op en zij zullen u vertroosten en in de beproeving uw meeste geluk uitmaken.

God is tot mij gekomen door de beproeving en ik ben tot Hem gegaan door het geloof.. De verduldigheid in de smerten geeft de kroon welke de martelaren in het lijden vonden.

Mijne lieve kinderen, die mijne kroon en mijne vreugde zijt, blijft standvastig in uw geloof en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid ! (300 dag. afl.)

R. I. P.

Drukk. Jos. RADYS-GALLE, Nederbrakel.