

Hoe onpeilbaar zijn Gods oordeelen en onnaspeurlijk
Zijn wegen. ad. Rom. XI 33.

† ZALIG AANDENKEN †

van Mejuffer

MARIA - LOUISA VAN WIJMEERSCH

Dochter van wijlen

JULES en van Adèle HOEBEKE

geboren te Schoorisse den 24 October 1914 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 10 Februari 1936.

versterkt door de laatste H. H. Sakramenten

O Heer zo'n mooi droomen had het leven me voorge-
spiegeld en al meteen, als 'nietig riet wierp zijkte me op
mijn sterfbed. Ik heb gebeden. Heer gebeden omwille van
mijne lieve moeder die me zoo bezorgd en diep in de oogen
keek, als wou ze haar eigen leven weer in mijn stervende
oogen overzetten.

Ik heb gehoopt met de blijdschijp van een verlangend
kind, toen ik hoorde Jezus dat U in Capharnaüm, op de
bede van 'n honderdman, die vroeg om redding voor zijn
knecht, antwoorde: "Ik zal hem komen genezen;," omdat
ik wist dat die zelfde vraag U werd gedaan door moeder
om mij, haar kind. En toen Gij zelf bij mij waart geborgen
onder de schamele gedaante van wat brood, heb ik gesmeekt
"Heer red mij want ik verga;," Ik wilde leven en bad er U
om, maar toen U me hebt uitgenoodigd met 'n zachte stem,
"Kom, laat ons naar de overzijde varen;," toen heb ik het
offer gebracht en ben blij met U meêgegaan. Uw H. Wil,
zij gebenedijd.

Lieve Moeder, Zuster, Broeder en Familie, mijn vroeg
en plots heengaan heeft u met droefheid geslagen maar
troost u in den Heer, want ik uw kind en zuster ben niet
dood, maar leef bij God en bid voor u. Bidt voor mijne
ziel en tot wederziens.

ZIJ RUSTE IN VREDE

Uitg. Marcel Van Nedervelde — E1st.