

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden Matth. C. v. 9.



Bild voor de Ziel

VAN

MARIN VAN WYMEERSCH

weduwenaar van

MELANIE BRONCHÉ

geboren te Sint-Maria-Audenhovc den

16 Maart 1822 en overleden te

Nederbrakel den 11 September 1907

TOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER ST^e GENOEN

De ouderdom bereikt opder weg der rechtveerdigheid is eene kroon van waardigheid en eer.

De dood der rechtveerdigen is kostbaar in de oogen van God (Ps 115) Zij is kostbaar, omdat zij het einde is van een godvruchtig en werkzaam leven, de voltrekking van hunnen zegepraal in het eeuwig leven. (H. Bonav)

De goedheid en vreedzame inborst maken den mensch aangenaam en doen hem overal vrienden vinden. (Job. Bonav)

Bij leven en dood gaf hij zich over aan den heiligen wil des Heeren, daarom was hij niet bevreesd bij het naderen der dood, maar stelde zijn vertrouwen opde barmhertigheid van God.

Geliefde Kinderen, Gij waart mijne vreugde en mijne kroon; tot wederziens in den hemel en vergeet mij niet in uwe geden.

Ik behoud het geheugen van uwe standvastige verkleefdheid en van de vertroosting die ik bij u heb genoten, troost u, onze scheiding zal niet langdurig wezen, in den Hemel zullen wij elkander wederzien.

Zoete Harten van Jesus en Maria weest mijne zaligheid, 300 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle.