

O dood, o groot geheim der dood, hoewel leert gij
ons kennen wat wij hier op de wereld zijn! Sap. IV



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Melania VAN WYMEERSCH

echtgenoot van Mijnheer

Petrus VAN DORPE

geboren te Sarlardinghe den 1 Augusti 1840 en overleden te Goefferdingen den 25 Oktober 1912. Versterkt door de HH. Sacramenten.



Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft ; de dood der rechtveerdigen is het einde van hun lijden de volheid van hunnen zegepraal, en den ingang van het eeuwig leven. H. Aug.

Zalig is de mensch die beproefd wordt, want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan dezen die hem vreezen.

Jacob I

Mijn duurzame echtgenoot, mijne lieve kinderen, gij zijt nu bedroefd ; maar ik zal u wederzien, en uw hart zal zich verheugen in God den Heer, onze hoop en onze zaligheid. Toont mij uwe liefde met voor mij te bidden.

Zoete herten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 dag. afl.

Mijn Jezus! Bermhertigheid! 100 dag. afl.

R. I. P.

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen