



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Oscar-Severin VAN WIJMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw

Ida-Maria-Monica PLAETE

geboren te Nederbrakel, de 26 augustus 1874 en er
godvruchtig overleden de 21 augustus 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

**Lid van de Bond van het H. Hart en het
Xaverianengenootschap.**

« Wie in mij gelooft zal eeuwig leven » zo sprak de Heer tot de mensen. De waarheid zijner woorden en de betrouwbaarheid van zijn belofte, heeft Hij bewezen door zelf uit de doden te verrijzen. Hoe groot de verantwoordelijkheid waarvoor de mensen, door deze belofte geplaatst worden. Gelukkig zij die in deze woorden geloven en er hun leven naar richten.

Leven in dienst van God was het levensprogramma van deze duurzame overledene. Eenvoudig en godvruchtig als hij was, heeft hij zijn werk tot een gebed weten te maken. Oud worden was voor hem geen wrang en bitter gebeuren. Afleggen wat de wereld biedt is voor hem niet moeilijk geweest. Zo groot was zijn betrouwen op God, dat, met de vorderende jaren en naderend levenseinde zijn geloof een bron van grote hoop en vreugde werd.

Duurbare kinderen, familieleden, mijn taak was ten einde; God heeft mij geroepen! Zijn heilige wil geschiede. Ik dank U voor de zeer goede zorgen en de grote genegenheid waarmee gij me steeds omringd hebt. Blijft voor mij bidden, gij vooral mijn kinderen kloosterzusters. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.