

In de schaduw van uw kruis wil ik rusten, o Heer.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN

# PETRUS VAN WYMEERSCH

ECHTGENOOT VAN

**SYLVIE MINCKE**

geboren te Nederbrakel,

den 3 November 1857, en er godvruchtig overleden  
den 13 April 1927.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-  
Xaverius en de H. Barbara.



“Werken en bidden”, is de kenspreuk die er ontelbaar velen tot de zaligheid heeft geleid. Geheel het leven van dezen stillen man verdeelde zich ook tusschen die twee bezigheden: niet alleen in kerk en huiselijken haard wist hij door zijn gebed tot God op te klimmen maar ook door zijn dagelijksch werk op land en veld wou hij zijn leven heiligen, aangezien hij alles verichtte ter eere Gods.

De zottigheden van den tegenwoordigen tijd bevielen hem niet omdat ze den kristen mensch verwijsden van den Gever van alle goed. Het stil landelijk leven bleef hij integendeel getrouw omdat hij op elk bladje der wijde natuur de scheppende macht van God kon bewonderen.

Beminde Echtgenoot, Broeders en Bloedverwanten, wilt mij immer gedenken in uwe gebeden die de blijvende band moeten zijn tusschen dezen die heengaan en dezen die blijven. Vaart allen wel, en tot wederziens bij den Heer.

Bernhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. 300 d.

**Rust In Peis.**

---

Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.