

Uw wil, o Heer, geschiede op aarde als in den Hemel. Matth. VI.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffer

Rachel VAN WYMEERSCH

Dochter van

Charles-Louis en van wijlen Adela De Ruyver

geboren te Nederbrakel, den 3 September 1901 en
aldaar overleden, den 14 Juli 1920.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

LID DER CONGREGATIE VAN O. L. V.

Zij is ontloken als eene bloem en is nedergevallen...
Zij is als eene schaduwe verdwenen.. Zij is van hier
weggenomen opdat de boosheid haren geest niet
zou veranderen en de veinzing hare ziel niet zou
bedriegen. Sap. IV. II.

Heer, de dagen van den mensch zijn kort, het
getal zijner maanden is in uwe handen Gij hebt
aan zijn leven palen gesteld die hij niet kan over-
schrijden. (Job. XIV, 5.)

De Hemel is beter dan de aarde, de zegepraal beter
dan de strijd. Hoe kunnen wij ze beklagen die
derwaarts zijn gegaan en d'eeuwige vreugde sma-
ken, na de menigvuldige kwellingen van dit leven.

Maria is ons leven in dit ballingschap. Zij wordt
onze zoetheid in de uur der dood, en verkrijgt ze ons
rustig en gelukkig. (H. Alph.)

Beminde Vader, Broeders en Zusters, die mij zoo
duurbaar waart, beweent mijn afsterven niet. Ik ga
naar een beter en gelukkiger land. Blijft den Heer
getrouw wij zullen elkander wederzien. Onder-
tusschen vraag ik maar eene zaak van U, het is dat
Gij mij in uwe gebeden zoudet indachtig zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.