

Heer, in Uwe handen beveel ik mijnen geest.



BID VOOR DE ZIEL

van Mïinheer

Remi VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel, den 11 Juni 1855 en aldaar
godvruchtig overleden, den 7 Augusti 1924.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Hij was lid van het genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius en van de H. Barbara

REMI was een brave man: goedaardig jegens iedereen; werkzaam en nauwkeurig in alles wat hem was toevertrouwd. Hij had voor grondregel niemand te bedroeven, aan iedereen goed te doen, anderen niet te benijden, de ijdele glorie te vluchten, zijn geloof en alle goede werken te ondersteunen, God boven alles te beminnen en Hem getrouw te dienen. — Bij zulken doode, spreekt ons alles van eeuwige belooning en hemelsch geluk.

Hij zag het einde zijns levens te gemoet met deze bovennatuurlijke overgeving en gerustheid welke de kostelijkste genade der stervenden en de zoetste vertroosting der overlevenden zijn.

Mijne dierbare Broeders, Schoonzusters en Bloedverwanten, blijft u mijner gedenken in uwe gebeden, opdat ik weldra, van alle smetten gezuiverd, het rijk des Hemels zou mogen binnentreden. Tot weerziens in den Hemel bij ons aller Vader.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht.

(300 dag. afl.)

Rust In Peis

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert