

Wie God vraest, zal het wel hebben in zijne laatste stonden, en in zijn afscheiden zal hij gezegend en gerust wezen.



GODVRUCHTIG AANDENKEN VAN
Remi VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van
SIDONIE GUISMÉ

*geboren te Sint Martens Lierde, den 28 Augustus 1871 en
zacht in den Heer ontslapen te Herzelo, op 25 April 1941;
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden*

Deze duurzame overleden was een vroom en recht-
schapen kristen, een goed en verkleefd echtgenoot, in
's Heeren oogen deed hij steeds wat deugdzaam en Hem
behaaglijk is; zijne dagen waren werkzaam en vol zor-
gen; zijne daden, openhertig en welgemeend; zijne
wegen, vol vrede en liefde. — Ook zal zijne gedachte-
nis in zegening blijven. Ecccl. 45, 1.

Groote zielskracht, stille moedigheid in het midden
der droeve kwelling welke hem ondermijnde, volkome-
ne onderwerping aan den wil des Heeren: zulks was
zijn einde

Zalig degenen die in den Heer sterven. Zij zullen van
hunnen arbeid rusten en beloond worden voor al hun-
ne werken.

Vaarwel, duurzame Echtgenoot. Wij waren zoo in-
nig vereenigd met elkander. Doch troost u: eens zullen
wij elkander in alle eeuwigheid mogen terugvinden.

Duurbare Echtgenoot, beminde Familieleden, wilt
mijne ziel in uwe vurige gebeden en goede werken in-
dachtig blijven.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. afl.