

De eeuwige rust is beter dan een aanhoudende ziekte.

Eccl. XXX

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Theofiel VAN WYMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DELCOURT

Geboren te Michelbeke, den 20 Mei 1860 en godvruchtig overleden te ELST den 30 Decemb 1942 voorzien van de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart en alle andere Genootschappen.

\*\*\*\*\*

Hij was eenvoudig, recht van herte en godvreezend, standvastig in zijn geloof, daarom zal zijn naam in zegening blijven bij God en bij de menschen,

Met volle onderwerping aan de wil des Heeren aanvaardde hij de beproevingen en kwellingen van den ouden dag, omdat hij wist dat de Heer beproeft dien Hij bemint en dat die met Christus lijden, met Hem zullen verheerlijkt worden. Beminde Echtgenoot, weent niet gelijk deze die geen hoop hebben, maar weest mij indachtig in uwe gebeden en in den hemel zullen wij elkander voor eeuwig wederzien.

Mijn duurzame Broeder, Zusters, Kinderen en Kleinkinderen, ik smeed u mij niet te vergeten in uwe gebeden, hebt dank voor uwe zorgen, weest altijd vereenigd in eene ware liefde, en de Goddelijke Voorzienigheid, zal over u waken en u den echte vrede brengen.

Jezus, Maria, Jozef, laat mij vreedzaam rusten

Druk. S-D.K.S. P-C 2154 — G. Van Nedervelde - Elst