

De dood is beter dan een leven vol bitterheid en de eeuwige rust gaat boven een aanhoudende kwijning, Eccl.

.....  
† BID VOOR DE ZIEL †

van Zaliger

**Virginie Van Wymeersch**

echtgenoot van Mijnheer

**Désiré PETIT**

geborente Sint-Martens-Lierde, den 14 Mei 1854 en godvruchtig in den Heer ontslapen, te Ste-Maria-Audenhove den 17 Januari 1935.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Zij was lid van den bond der Christene vrouwen, van den Wekelijkschen Kruisweg en het Apostolaat des Gebeds.

.....  
Zij was waarlijk goed, zachtmoedig, zedig, vroom, geregeld in hare levenswijze; ook was zij bemind van God en van de menschen. Matth. XV Eccl. XLV.

De zoetste troost dien men meedraagt in het graf is de getuigenis van het geweten dat men altijd eene goede echtgenoot en eene teedere en zorgvuldige moeder is geweest.

Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, zal het eeuwig leven hebben en ik zal hem heropwekken op den laatsten dag. Joannes VI

Beste *Echtgenoot, Lieve Kinderen en Kleinkinderen*, ik verlaat eene aarde van ellenden, voo. het rijk van eeuwigen yrede, blijft innig met elkander vereenigd en bemint elkander gelijk ik u bemind heb. Ik heb altijd op den Heer betrouwd en Hij heeft mij niet beschaamd stelt ook gij altijd uw betrouwen op Zijn Vaderlijke Voorzienigheid Weest mij indachtig in uwe gebeden; HH. Misoffers en Communien — Vaartwel, tot wederziens in het eeuwig vaderland.

Cenadige Jezus, verleen haar de eeuwige rust. 300 d. afl.

Zoet Hert van Marla wees mijn behoudenis 300 d. afl.

R. I. P.

.....  
Druk. Schautteet-De Keyser & Zonen Trapstr. 21 Sottegem.