



O Heer, gij hebt ons degene ontnomen die ons zoo duurbaar was en die het geluk van ons leven uitmaakte. Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel. Job XXX, 15. Matth. VI. 10.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEVROUW

MARIA ANNA EMILIA THERESIA VAN ZUYT

DERDE ORDELINGE, LID VAN DEN BOND VAN HET H. HART
EN VAN VERSCHILLENDE BROEDERSCHAPPEN

ECHTGENOOTE VAN

MIJNHEER LOUIS LOOS

geboren te Yperen, den 21 Maart 1855, zeer godvruchtig in den
Heer ontslapen te Mechelen (O.L.V. Gasthuis),
den 13 Februari 1930,

GESTERKT DOOR DE LAATSTE HH. SACRAMENTEN.

Met volkomen onderwerping bracht zij aan God het offer van
haar leven en ontsiep zacht in vrede. H. Augustinus.

De wet Gods was haar voedsel. (Ps. 20). De zachtmoedigheid
hare taal. (Ps. 31). Maria de hoop harer zaligheid. H. Ger.).
Nooit vergeten wij haar godvruchtig en heilig leven. (H. Aug.).

Duurbare Echtgenoot, mijne geliefde Kinderen en Bloedver-
wanten, ik heb u altijd zoo teeder liefgehad; blijft innig vereenigd
onder elkander, weent niet zooals zij die geene hoop hebben
(I Ther. IV, 13), weldra zullen wij elkander in den Hemel we-
derzien; dan zal ons hart verheugd zijn en niemand zal ons die
vreugde ontnemen. (I.K. 22). Dank aan u allen die mij zoo lief-
devol uwe beste zorgen hebben toegewijd. Vergeet mij niet in
uwe gebeden al de dagen van uw leven.

En Gij, mijn beminde Zoon, wees mij dagelijks indachtig aan
het altaar des Heeren. H. Monica.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

O.L.V. van Altijddurenden Bijstand, sta mij bij.

R. I. P.

Hoogstraten — Drukk. J. Haseldonckx