

Geloofd zij Jesus Christus. ! Amen.
(100 dagen afl.)



BID GOED VOOR DE ZIEL -

VAN VROUW

Amelia Waelbroeck

dochter van wijlen

PETRUS WAELBROECK & CATHARINA DAVID

WEDUWE VAN

Sebastiaan Verstichel

geboren te Bevere

den 20 Mei 1846 en aldaar zeer godvruchtig overleden

den 21 Juni 1913,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij was eene voorbeeldige huismoeder, steeds wakend op al de omgangen van haar huis; van jongs af met den geest van werkzaamheid beziel, en teederlijk bezorgd om hare kinderen in de vrees des Heeren op te voeden... Eenieder ook beminde haar om de zachtheid van haar karakter, de rechtzinnigheid van haar hert en de gediensstigheid voor haren evenmensch. — Bittere en langdurige kwellingen en smerten overvielen haar, maar alles heeft zij met de meeste verdueligheid verdragen, gansch onderworpen aan de H. Wil van God.

PROV. XXII — TOB. I — PS. 114.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, heb dank voor de vertroosting en zorgen welke gij mij hebt gegeven; blijft onder elkander vereenigd door eene ware broederlijke liefde; weest God getrouw gansch uw leven en vergeet uwen Vader en uwe Moeder niet in uwe gebeden en uwe H. Communiën.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.

(300 dagen afl.)

R. I. P.

.....
Druk. Wed. C. Wattyn-Rohaert